

# DE GALERIE



De zusjes Vrouyr:  
Lucyneh en Naïry.



## N.Vrouyr

**IN DE KIJKER** Hun locatie in het Antwerpse modehart en in de schaduw van de Bourla, is perfect. "Prima keuze van onze overgrootvader", zegt Naïry Vrouyr. "Al kon hij dat natuurlijk in zijn tijd onmogelijk voorzien hebben."

Tekst Etienne Heylen

**"VROUYR IS EEN ARMEENSE NAAM, DE LETTER N STAAT VOOR NORAYR, DE VOORNAAM VAN MIJN OVERGROOTVADER** die de zaak in 1917 stichtte in Den Haag en in 1920 overbracht naar Antwerpen. Met onze vier generaties zijn wij hier zonder twijfel met voorsprong het oudste huis dat gespecialiseerd is in tapijten. We zijn uiteraard meer dan gelukkig met de locatie die, als grote ingangsidee naar de stad, veel passage met zich meebrengt. In dit pand (nummers 4-8) is onze core business handgeknoopte tapijten. We hebben jarenlang rechtstreeks geïmporteerd uit Iran. Nu ligt de situatie er spijtig genoeg moeilijker. Voor moderne tapijten gaan we vaak naar Indië en Nepal, waar we ondertussen onze eigen productie hebben, zodat we alles op maat kunnen laten maken. We restaureren en reinigen ook zelf. Momenteel loopt er een project met het Brusselse museum Van Buuren, voor wie we de volledige restauratie en reiniging van hun art-decotapijten op ons hebben genomen. Een monnikenwerk, ze zijn honderd jaar oud en de kleuren uiteraard verschenen. Nu maken we reproducties, die in de plaats van de originele stukken de vloer zullen bekleden.

Dat alles laten we in Nepal doen, want dergelijk handwerk vereist een technische vaardigheid die in België gewoon niet meer te vinden is en trouwens onbetaalbaar zou zijn."

Voor Naïry zijn tapijten nog altijd een passie. "Anders hou je dit niet vol. Ik heb in mijn jongere jaren veel kunnen reizen en productiehuizen bezocht. Het restaureren van tapijten heb ik onder de knie dank zij stages in Turkije en in musea (o.a. Washington). Maar de tijd ontbreekt om zelf in ons atelier te werken, mijn kennis laat me echter toe om alles nauwkeurig op te volgen."

Naïry troont ons mee naar het nummer 2, waar haar zus sinds 2013 heer en meester is. "Ik heet Lucyneh", zegt ze. "Mijn passie is het verzamelen van exotische objecten, kleding en decoratie: aardewerk uit Egypte, juweeltjes, sarongs, keramiek, handgeweven sjaals... Kortom, alles wat je mooier maakt en je huis gezelliger. We hebben ook modieuze linnen hemden uit Egypte. Speciaal voor wie niet graag een das draagt."

N.Vrouyr, Komedieplaats 2 - 8, 2000 Antwerpen, vrouyr.com